



Bergherbos

GROEN AAN DE GRENS

Vlak tegen de Duitse grens kun je wandelen door eindeloze bossen die vastgeklampt liggen op een oude stuwwal. Reken dus wel op wat hoogteverschillen. Mooie vergezichten over de omringende akkers, dorpjes én over de grens zijn je beloning.

Je start deze route bij Uitspanning 't Peeske 🍂. Een leuke plek om midden in het bos te genieten van koffie met taart of een uitgebreide lunch of high tea. Vanaf 't Peeske volg je de paaltjes met rode pijlen. Wandel op kruisingen waar paaltjes ontbreken steeds gewoon rechtdoor. In het Bergherbos ligt een aantal bronnen. Ze ontstonden doordat regen op de stuw-

wallen viel en er aan de randen weer uit sijpelde. De karpervijver @, die tijdelijk dienstdeed als stuwmeer voor een watermolen, is ooit ontstaan uit de bron Groot Peeske. Even verderop ligt nóg een bron: Klein Peeske 0, die er met zijn rijk begroeide bodem wat natuurlijker uitziet. Loop verder langs de rand van het bos, waar je uitkijkt over uitgestrekte akkers

9



Kampina

WILDE TOEGANG VERBODEN



0. Weer in het bos kruis je een wat breder pad 0, waarna de route verdergaat over een wat avontuurlijker smal bospaadje waar je af en toe moet bukken voor laaghangende takken. Hier begint een klim naar het hooggelegen punt 0, vanwaar je door de bomen heen net het Duitse dorp Elten kunt zien liggen. Het hoorde van 1949 tot 1963 nog bij Nederland. In het bos zie je onder de bomen veel adelaarsvarens, die op sommige plaatsen wel manshoog zijn. Het betekent dat dit bos echt heel oud is. Loop verder over de Hulzenberg naar een volgend uitzichtpunt 0, waar je uitkijkt op 's-Heerenberg en het plaatsje Stokkum met zijn molen aan de rechterkant. Het pad is vaak omzoomd door allerlei veldbloemen, zoals de helblauwe korenbloem. Wanneer je het bos weer in loopt, zie je vooral douglas-sparren 0 die ooit voor de houtproductie zijn aangeplant. De inhammen langs

het pad dienen ervoor om het water op te vangen tijdens zware regenval en het pad zo enigszins begaanbaar te houden. Bijna bij het eindpunt zie je wat een mensenhands van de natuur kan maken: uit boomstronken zijn houten huisjes en een zitje gehakt 0.

TIP Na afloop zijn er in de omgeving, behalve 't Peeske, nog een aantal leuke restaurantjes waar je al die fijne natuurervaringen eens goed kunt laten bezinken. Pannenkoekenhuis De Sprokkelaar® of Eetcafé Samsam 0 in Beek bijvoorbeeld. Of ga naar 't Klaphek 0 in Stokkum: leuk als je met kinderen komt, want er is een speeltuin en een speelkamer.



eerste ven, waar je alleen al uren over het water zou kunnen turen. In de volgende vennen kwaken kikkers om het hardst. De kraakheldere plassen zijn ontstaan na de laatste ijstijd. Het zand werd weggeblazen en het regenwater bleef op de leemachtige ondergrond staan. Langs het Kogelvangersven 0 heb je een prachtig weids uitzicht over de vennen en bossen.

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Oisterwijk 0 kun je terecht voor meer informatie over het gebied en voor leuke excursies en activiteiten. En wil je al die indrukken eens rustig verwerken - met natuurlijk een drankje of lunch onder handbereik - dan kun je aan de rand van Oisterwijk op een paar fijne plekken terecht. Bij Boshuys Hermitage